

D A I - D A O T A M - K Y P H O - D O
(Nhi thập tu nien)

TOA THANH & TAY NINH

GIAI THICH VE LA CO-DAO CUA TON GIAO CAO-DAI.



Đạo CAO-ĐÀI là một nền Chánh-Tông chơn giáo Đức NGOC HOANG THUONG ĐỀ khai sáng nơi nước VIET-NAM, qui cả ba Đai TÔN GIAO lớn nhất A-ĐÔNG, PHÁT GIAO, TIỀN GIAO, KHÔNG GIAO; và dung hợp cả tinh thần cao siêu Thần-Giao của nhơn-loại để làm tiêu chuẩn cho tâm lý nhơn sanh. Truyền nhơn nghĩa làm phướng cứu cánh, dung trung hoà định phép hoá dân. Bởi thế là Cổ-Đạo có ba sắc phái và ba thể Cổ-Pháp; thượng thể Tam-Thanh xuất thế.

Thái-Thanh, sắc vàng (Phái-Phát) Cổ-Pháp BÌNH-BAT-DU.
Thượng-Thanh, sắc xanh (Phái-Tiền) Cổ-Pháp PHÁT-CHU.
Ngọc-Thanh, sắc đỏ (Phái-Thánh) Cổ-Pháp BỒ-XUAN-THU.

PHÁT GIAO. - dung Bình-Bat-Du tri binh khát thực, dung của bồ-thị để tạo duyên lành, chuông thiên nghiệp cho nhơn-sanh trong thời kỳ lập GIAO, truyền ba tinh thần bác-ái, độ tha.

TIỀN GIAO. - Dung Phát-Chu tức là chồi tiên, Thánh-Giao có câu : dung chồi tiên quét sạch bụi trần; định hue tạnh lập thành chơn pháp; khử phạm tạnh đem về thiên tạnh hợp với yêu pháp Tiên-Mon.

NHO GIAO. - Bao trọng Xuan-Thu để làm cương kỷ cho các vị ĐỀ VUONG tri đạo, định rõ chơn tâm; biệt phân thiên ác, lập phép tu thân xử thế cho các phẩm nhơn sanh, ấy là phép Nho-Gia tri Thế.

Ba CỐ-PHÁP là hình ảnh của Thế-Pháp và Bi-Pháp của Đạo CAO ĐÀI tạo thành một Chánh-Giao đồ tạc Vạn-Linh trên đường nhập Thế và xuất Thế, trong buổi Tam-Giao qui tông Hạ-Nguồn tại tạo. /.

Thêm thiên nhân-ngũ vị trung tức là thiên khai hoàng đạo.

Lập tại Toà-Thanh, ngày 9 tháng II năm Mậu-Ty

(Le 9 Decembre 1948)

*Kính ngài Báo Thế
một đôi chỗ hỏi về lá cờ đạo, phần
nhiều chưa rõ cái chơn lý của nó.
nhờ ngài xem giúp lời giải thích
trên đây có đôi sớ sớ, xin dạy thêm được cho trong
đạo hiệu rõ.*

ngày 13-11. U. B. Y.

*Thường Thông Sĩ Viện
Phối Sĩ
Chấp Sàng Th*

*Giới trung rồi đó
Hộ Pháp*

